

**8 ΜΑΡΤΗ 2014**

**ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ**

**ΗΜΕΡΑ ΠΑΛΗΣ , ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ,ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ  
ΣΤΟΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ**

8 Μάρτη , “Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας” , ημέρα σύμβολο των αγώνων της για ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες, ίση αμοιβή και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας αλλά και για ουσιαστική συμμετοχή της στα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα.

Από το 1857, που “χύθηκε το πρώτο αίμα” όταν οι υφάντρες της Νέας Υόρκης ξεσηκώθηκαν σε διαμαρτυρία ζητώντας ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, το 1910 που προτάθηκε να καθιερωθεί η 8η Μαρτίου ως “Διεθνής Ημέρα των Εργαζομένων γυναικών μέχρι και σήμερα η γυναίκα δεν έπαψε να αγωνίζεται για την ισότητα και την δικαιότερη μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στην Ελλάδα δε σήμερα, που το κοινωνικό σύστημα δέχεται το μεγαλύτερο κύπημα, απειλούνται τα ασφαλιστικά δικαιώματα και η κοινωνική ασφάλιση υφίσταται ολοένα και νέες περικοπές , η ανεργία και ιδιαίτερα στους νέους καλπάζει, η εκμετάλλευση της μερικής και εποχιακής απασχόλησης αυξάνεται ενώ το οικογενειακό εισόδημα μειώνεται δραματικά οι γυναίκες αποτελούν την περισσότερο πληττόμενη ομάδα πληθυσμού.

Σήμερα μία στις δύο γυναίκες, ηλικίας 20-30 είναι άνεργη. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να οδηγούνται στη μερική απασχόληση, στη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, σε τρομοκρατία στο χώρο της δουλειάς , προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις και δυσκολία στην απόκτηση οικογένειας. Η ανεργία και οι νέες μορφές εργασίας καταπατούν τις κατακτήσεις των γυναικών.

Στην Ελλάδα του σήμερα η γυναίκα , αντλώντας δύναμη από τις αγωνίστριες του παρελθόντος, καλείται να δώσει την καθημερινή της μάχη συμμετέχοντας σε κοινωνικούς αγώνες, σε συλλογικές δράσεις , σε συνδικαλιστικά όργανα και κέντρα λήψης αποφάσεων, εκφράζοντας τις πεποιθήσεις τις για αξιοπρεπή διαβίωση, για μια κοινωνία σύγχρονη και δημιουργική με ίσες ευκαιρίες, με αλληλεγγύη και ανθρώπινο πρόσωπο για

**Ένα καλύτερο αύριο, για έναν καλύτερο κόσμο ειρηνικό και δίκαιο!**

**ΠΑΣΚΕ ΚΛΑΔΟΥ**